

B. D. 34.

Protokoll hållet vid polisförhör i Kappelshamn den 13 februari 1940.

Sedan kaptenen S. Sonesson, Kappelshamn, denna dag anmält, att han misstänkte stöld av matvaror från Kronans förråd, inställde jag mig denna dag till förhör, därvid hördes.

Vpl 77 21/38 Harald Ahnell, 16 komp., Kappelshamn.

Tjänstgjorde som kommissarie vid kompaniet. Han hade konstaterat, att matportionerna vid Folkets Hus- förläggningen blivit mindre trots större tilldelning. Manskabet hade också klagat mera här än på andra ställen. I lördags hade han i ett skåp vid kokplatsen sett 10 sötlimpor, 1/2 blodpudding, en fläsklägg samt ett stycke salt fläsk särskilt inlagda i papper. Allt detta hade sedan på kvällen försvunnit, när kocken Fransson skickats bort i ett ärende. I lördags eftermiddag voro kockarna Österström och Törnqvist berusade och i söndags fick Fransson ensam laga frukost till hela kompaniet, enär Österström och Törnqvist voro sjuka. Vid middagen hjälpte de till. I går kl.  $\frac{1}{2}$  11 f.m. märktes att Österström och Törnqvist voro onyktra och kl. 3 e.m. lämnade de kompaniet med en del flaskor i fickorna. Fransson fick klara resten.

Vpl 627 20/35 Österström, Felix Per Arne, född den 14 februari 1915, boende Fabriksgatan 4, Nässjö stad.

Han innehade befattning såsom kock vid förläggningen i Folkets Hus i Kappelshamn och hade hitkommit den 8 december. Dagarna omedelbart efter hade han kommit i förbindelse med Villy Larsson, som tillsammans med tvenne andra personer hämtade köksavfall. Han hade sedan allt som oftast fått bröd, smör, fläskben och annat över efter matutlämning och hade givit detta till Larsson. Denne hade sålunda ungefär varannan dag vid sina besök om kvällarna fått mottaga en eller ett par ljusa sötlimpor, 1 hg. smör, fläskben eller fläsklägg, någon gång sockrad choklad i bitar, 1/2 blodpudding, om lördagarna, 3 eller 4 limpor grovt bröd i veckan samt knäckebröd i ganska stora kvantiteter, enär manskabet ej velat äta detta bröd.

Som vederlag för sina gåvor till Larsson hade han och Törnqvist varit ofta sedda gäster i Larssons hem. Denne hade bjudit på kaffe och bulle. Besöken hade skett ungefär 3 gånger i veckan. Vid ett tillfälle i december 1939 hade Larsson yttrat, att han skulle taga hem

en liter brännvin och bjuda dem på. De hade lagt samman och köpt hem brännvin genom Larsson. Denne brukade låna Erik Karlssons motbok, enär han själv ingen hade. De hade tagit en liter brännvin ungefär var fjortonde dag eller per tre veckor. Litern konsumerades sedan på en kväll hemma hos Larssons. De hade ej fått någon kontant ersättning för sina presenter.

Han vore född i Nässjö stad inom äktenskap mellan rörläggaren Ragnar Eugen Österström och dennes avlidna hustru Sofia Hilma Österström. Han hade genomgått små- och folkskola, var ej konfirmerad och hade fullgjort sin värnplikt. Han hade under 8 år arbetat vid Nässjö Stolfabrik och var fortfarande anställd där. Han förtjänade där 40 - 50 kr. per vecka. Han var ogift och hade ingen underhållsskyldighet. Ej tidigare åtalad.

Stenarbetaren Per Villy Gordon Larsson, Kappelshamn.

Han hade hämtat köksavfall från Folkets Hus sedan september och hade delat med Erik Karlsson. I början av december kom ny förläggning hit, och han blev snart god vän med Törnqvist och Österström. Dessa brukade 3 å 4 gånger i veckan komma in om kvällarna och prata samt bjöd på kaffe. De hade flera gånger "salat" till en liter brännvin, som inköptes av Sigurd Othberg, Kulshage. Denne deltog i kalaset. I lördags hade en inneboende haft födelsedag och i anledning därav bjudit på brännvin. Törnqvist och Österström voro med som gäster.

Larsson hade mest varje kväll hämtat ett å två spann svinmat från förläggningens köket för att därmed fodra sina två grisar. Sålunda hade han i dag hämtat en spann fläskkorv, som han öst upp ur svintunnorna. Han vitsordade vidare, att han i lördags kväll besökt köket och i en säck därifrån medfört ett antal ljusa limpor, en fläsklägg och ett stycke fläsk samt en halv blodpudding. Han hade av Törnqvist och Österström vid sina besök fått mottaga ljusa limpor, grova limpor, bräckkorv, smör, fläsklägg, fläskben, fläsk, några bitar choklad och blodpudding. Den sammanlagda kvantitetens storlek kunde han ej yttra sig om, enär han fått allt som oftast. Han förmenade, att han mottagit allt detta i tron att pojkarna hade löfte lämna ut detta. Pojkarna hade själva plockat in de olika livsmedlen i en säck. Matvarorna voro ofta i fruset tillstånd, när han hämtade dem. Han förstod ej, att det vid något tillfälle gällt saker, som ej fingo bortföras.

Lars  
vore Uno  
därstädes  
merad och  
Han arbet  
50 kr. pe  
Vid  
i spann f  
feriet  
stämpling  
En d  
och överlä  
Vpl  
boende Ma  
Han  
Kappelsha  
Till  
de lämna  
gar kött,  
eller frå  
Dessa gir  
dem till  
månaderne  
då Östers  
att sedan  
hämta av  
lördags  
hämtade  
I d  
i fläskb  
i dag på  
det kl.  
lagt ut  
å bänken  
i en kok  
De

Larsson vore född den 2 februari 1911 i Fole socken. Fadern vore Uno Larsson, Skälstade, Hangvar, och modern Ottilia Nilsson därstädes. Han hade genomgått små- och folkskola samt var ej konfirmerad och hade ej fullgjort värnplikt. Han var gift och hade 1 barn. Han arbetade vid Tekniska Byggnadsbyrån och förtjänade där omkring 50 kr. per vecka. Arbetade ammars vid Alfred Bromans Stenbrott.

Vid husrannsakan anträffades nästan 1/2 blodpudding, mera än 1 spann fläskkorv samt fläsklägg, fläskben och fläsk dels i skafferiet dels nedsaltat å vinden. Fläsket bar flera märken av stämpling men på en lägg i skafferiet var märket bortskuret.

En del av fläsket, blodpuddingen och en del av korven medfördes och överlämnades till kommissarien.

Vpl 620 20/36 Törnqvist, Erik Lennart, född den 21 maj 1916,  
boende Mariagatan 30, Nässjö stad.

Han hade tjänstgjort såsom kock sedan september 1939 och varit i Kappelshamn sedan oktober.

Till Larsson lämnades först blott köksavfall. I november började de lämna denne överblivna matrester, varibland främst korv, på fredagar kött, fruktsoppa, grovt bröd o.s.v. Sedan de började steka fläsk eller från December, hade de givit Larsson fläsklägg och fläskben. Dessa gingo nämligen ej att steka och att man kunde och måste använda dem till kokning, hade de ej kunnat tänka sig. Under de sista tre månaderna hade huvudsakligen Österström skött om styckningen och hade då Österström lagt undan lägg och ben i någon påse i skåpet för att sedan lämna till Larsson, när denne om kvällarna kom för att hämta avfall. Den stora laddningen bröd, fläsk, blodpudding etc. i lördags hade han ej känt till utan den skötte Österström. Larsson hämtade detta i en säck tillsammans med köttben åt sin hund kl.  $\frac{1}{2}$  6 em.

I dag hade Österström lagt undan 2 bräckkorvar, 1 fläsklägg och 1 fläskbit i en påse i skåpet. Detta hade Österström säkert ordnat i dag på morgonen, när denne kokte kaffe kl. 6 f.m. När han fick se det kl.  $\frac{1}{2}$  12 på dagen efter förhöret å kompaniexpeditionen, hade han lagt ut fläskbitarna till det övriga fläsket å bordet samt korvarna å bänken i köket. Sedan hade tydligen Österström slängt ned korvarna i en kokkittel för att gömma dem.

De hade förstätt att deras handlingssätt vore orätt, men han

visste inte, att Österström brukade giva så stora fläskläggare eller fläskstycken som på något kilo.

I går gav han bort ett helt spänn fullt användbar fläskkorv.

Han kände ej till värdet av vad han gett bort.

Han vore född inom äktenskap mellan avlidne järnvägstjänstemannen Karl Oskar Törnqvist och dennes hustru Anna Törnqvist i Nässjö. Genomgått små- och folkskola, var konfirmerad och hade fullgjort värnplikt. Arbetade som typograf vid Nässjötryckeriet i Nässjö och förtjänade där 60 kr. per vecka. Ingen underhållsskyldighet.

Såsom vittne har vid förhören närvarit fjärdingsmannen Tage Björklund, Lärbro, och kommissarie Ahnell.

Som ovan.



landfiskal